

**Adres:**

Bergstraat 29  
Maaseikerbaan 41a  
Royestraat 32

**Zaakvoerders:**

Bianca Berben  
Lieve Fiddelaers  
Ellen Nijs

**Motto:**

'er zijn' voor alle  
koppels tijdens  
hun zwangerschap,  
bevalling en kraamtijd

**Passie:**

geboortes

**Klets!: Het lijkt ons een heerlijke job tussen de bolle buiken en verse baby's. Vanwaar de keuze om een zelfstandige praktijk te openen?**

**Bianca:** Tijdens onze carrière in het ziekenhuis waren we echt gebonden aan protocollen en weinig tijd, terwijl er vaak situaties zijn waarvoor je op maat van de ouders moet handelen of waarvoor simpelweg meer tijd nodig is. In onze

eigen praktijk hebben we die mogelijkheid wel. Of je nu kiest voor een thuisbevalling of niet, borstvoeding of kunstvoeding: het maakt niet uit. We willen onze cliënten vooral de mogelijkheid geven een goed geïnformeerde keuze te maken.

**Lieve:** Ons principe is: de natuur werkt (bijna) altijd. Wij staan aan de zijlijn en nemen de tijd om alle mogelijkheden te bekijken en risico's uit te sluiten. Wij sturen niemand in een bepaalde richting. Dat biedt veel rust. Het zorgt er ook wel voor dat ik meestal later thuis ben dan gepland na huisbezoeken, maar dat is bijzaak! De vrouwen die we opvolgen zijn overigens ook geweldig! Je creëert heel snel een oprechte band met hen.

# ONDERNEMERS-LOUNGE

## HET PRILLE BEGIN

*"Weet ge nog, toen met uwe placenta?" deze en andere onderwerpen worden besproken in de supermarkt wanneer je als zelfstandige vroedvrouw in je eigen regio werkt. Lieve, Bianca en Ellen van Het Prille Begin begeleiden zo'n 200 koppels per jaar. En hoe! Een knusse consultatieruimte en drie dames met veel ervaring, liefde voor hun vak en -naar eigen zeggen- verslaafd aan het prille geluk dat een geboorte met zich meebrengt!*

**Klets!: Ik kan me voorstellen dat jullie soms handen te kort hebben?**

**Ellen:** Daarom ben ik er ondertussen bijgekomen. Voorheen deden Lieve en Bianca alle consultaties en huisbezoeken met hun twee. Bij thuisbevallingen gingen ze steeds samen de baby's ter wereld brengen. Grappig detail: toen het mijn beurt was om met Lieve de eerste bevalling te begeleiden, stond Bianca opeens ook voor de deur. **Bianca:** Ik stuurde de hele tijd berichtjes: wat doen jullie? Hoe gaat het? En het deed me echt iets dat ik die eerste ogenblikken van dat gezin met hun baby zou missen. Toen ben ik vlug naar daar gereden en beleefden we een hele fijne nacht met drie.

**Klets!: Klinkt inderdaad gezellig!**

**Lieve:** We zouden graag zelf nog eens bevallen! Een extra kindje erbij is niet nodig, maar die geboorte en die eerste momenten of dat pure gelukzalige gevoel: daar hebben we alle drie wel een zwak voor!

**Bianca:** Eigenlijk bevallen we elke keer zelf mee, hoor. Wij vergeten geen enkele geboorte. Soms moet ik even nadenken als ik een mama na enige tijd weer ontmoet, maar al snel komt heel dat verhaal terug. Meestal eindigt het gesprek met een oprechte dankjewel en dat doet ons enorm veel deugd.

**Klets!: Dankjewel om ons te laten meegenieten van de fijne sfeer die bij jullie praktijk hoort!**